

*Dank voor uw bezoek!
Wij wensen u gezegende Kerstdagen
en een liefdevol 2016.*



Benne

Werk en gedicht van Benne Solinger, <http://www.beninbeeld.nl>

KERST

*Daar gaan ze... stoere herders,
geschrokken van het LICHT.
Maar in hun harten is, door
woorden van de engelen,
iets heel bijzonders aangericht.*

*Ze kunnen het niet laten,
vertellen iedereen
wat engelen tot hen spraken,
draaien er niet omheen!
Zo werden herders: PERS!*

*En bij de stal gekomen,
zien zij hun "grote" Heer!
Al is het nog een baby,
die ruige kerels buigen... en
knielen voor Hem neer.*

*Gods Geest werkt in hun harten
en maakt aan hen bekend
dat dit pasgeboren ventje,
door hen, als langverwachte
Verlosser wordt herkend.*

*Ze vonden wat ze hoorden,
met hun ogen en hun oor.
Nu prijzen, loven, danken
zij, ook hun Schepper,
de Here God hiervoor.*